



Oude Deventerstraatweg 20 8017 BC ZWOLLE



038-4657590



schellerdriehoek@gmail.com



www.schellerdriehoek.nl



Zwolle v. 40062029

Doelstelling:

- a: het behoud van een authentiek landelijk stukje Zwolle. (de Schellerdriehoek)
- b: het behartigen van de belangen van de omwonenden van de Schellerdriehoek

Hallo leden,

Alweer een nieuwe nieuwsbrief, want er gebeurt van alles in en rond de Schellerdriehoek:

Openingsfeest zaterdagmiddag 28 juni: Helpers gezocht!

Met dit feest vieren we ons 25 jarig bestaan en wordt het 'Natuurlijk Spelen' officieel geopend. Het is een feest voor alle leden. Ook buurtbewoners en mensen die de Schellerdriehoek mogelijk hebben gemaakt worden uitgenodigd. (Een officiële uitnodiging volgt).

Na de spetterende opening om 15 uur is er tot 18 uur van alles te doen: spelen, wandelen en beleven... maar ook: muziek, streekproducten, workshops, natuur-schilderijtjes maken, waterdiertjes zoeken enz.

Wil je helpen? Graag! In de begeleidende mail zag je hoe je op kunt geven.

“Samen maken we een feest in de Schellerdriehoek”.

Jubileum
25 jaar

Uit de oude doos: Geschiedenis: In 1989 richtten de omwonenden van de Schellerdriehoek de belangenvereniging Schellerdriehoek op, dit om met elkaar een weerwoord te geven op de bouwplannen van de gemeente. Door goed onderling overleg konden wij ons 'buurtstandpunt' naar buiten brengen en behielden we een GROENE Schellerdriehoek! Dat het er om heeft gespannen is zeker! In elke nieuwsbrief komt een stukje geschiedenis om de afgelopen 25 jaar te belichten. De eerste bestuursleden waren:

Gerard Mostert voorzitter, Tjeerd de Haan penningmeester, Ine Reinders secretaris, Diny Nijhof, Mario van den Hoorn en Bert de Jong. Gerard werkte toen ook nog bij de gemeente. Dat leek een belangconflict maar werd door iedereen goed opgepakt. Als we 'inspraken' bij gemeenteraadsvergaderingen deed een van de andere bestuursleden dat. Bij de gemeente werkte men 'om Gerard heen'. Die eerste jaren gingen we regelmatig op bezoek bij verschillende politieke partijen om draagvlak voor onze standpunten te krijgen, met wisselend succes ;).



Vragen uit de Schellerdriehoek:

Komen er nog meer prullenbakken in de driehoek?

Nou nee, iedereen neemt toch zeker zelf zijn afval mee naar huis of naar de drie prullenbakken bij de ingangen.

Komen er nog doelpalen op het grote speelveld?

Nou nee, je eigen jas of shirt kan hiervoor een mooie markering zijn.

Wat is dit?

Die vraag wordt regelmatig gesteld.



Gelukkig weten de kinderen het al wèl: “daar kan je door praten met iemand óp de bult”. Praatpalen dus, probeer ze eens uit.

Midzomernacht-concert op zaterdagavond 21 juni:

Het is al bijna een jaarlijks ritueel om midzomer met licht klassieke muziek te vieren op de middenstip van de Schellerdriehoek. Vanaf 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur treden de volgende vijf groepen op: het “Schellerkoor”, een vrouwenkoor met volks- en wereldmuziek; “Blaasquintet Windkracht Vief”, het “Serenova orkest” uit Heerde en “Trio Laagriet” spelen licht klassieke muziek en het “Zwols Barokkoor” zingt, vanzelfsprekend, barok. Iedereen mag komen luisteren, neem wel je eigen stoel mee! Wil je die avond zelf iets (mee)spelen, mail dan met Marga de Jong: dejongzwolle@hotmail.com



Onderhoud Schellerdriehoek:

Een deel van het onderhoud van de Schellerdriehoek ligt in onze eigen handen. Zo moeten we zelf voor de bomen en struiken zorgen. *Wat fijn dat er vrijwilligers-werkgroepen zijn!* De werkgroep bomen was actief: eerst snoeiden ze, met 'n man of zes, de fruitbomen, later werden de ‘boomspiegels’, (=grond rondom de boomstam) met acht mensen aangepakt. Ook vier ‘rozenperkers’ schoffelden al. Onderhoud aan de Vlechthekken en Knotbomen komt in het najaar aan de orde.



Sponsorgeldbinnen:

Al een tijd geleden kregen we de toezegging van het Revalidatiefonds en Fonds Verstandelijk Gehandicapten dat we van elk van deze fondsen een bedrag van € 1.250 zouden ontvangen voor de inrichting van de Schellerdriehoek. Mede door deze bijdragen werd onze schommel mogelijk gemaakt. Het geld is inmiddels binnen en de kinderen.... .. die schommelen naar hartenlust! Bedankt!



Bijzondere ballen in de Schellerdriehoek.

In één eik aan de Grenslaan-ingang zie je allemaal balletjes hangen, soms wel wel 5 cm in doorsnee. De eik ernaast heeft niks bijzonders. Eén van onze leden vroeg: Wat zijn dat? Waarom op die boom? Het zijn Aardappelgallen van een galwespje (Biorhiza pallida). Uit deze ballen kruipen zomers mannetjes en vrouwtjeswespen. De bevruchte vrouwtjes leggen eitjes in de wortels van de eik. Ze kruipen dus in de grond. Uit de wortelgallen komen in de winter vleugellose vrouwelijke galwespjes te voorschijn. Deze kruipen langs de stam van de eik omhoog, om vervolgens in het voorjaar eitjes te leggen in de knoppen van deze eik. Omdat de vrouwtjes niet kunnen vliegen, zullen ze zich niet verspreiden en zie je dus vaak veel aardappelgallen aan dezelfde boom. Houd ze dit jaar eens in de gaten.



De Schellerdriehoek is van ons allemaal!

Bij Belangenvereniging Schellerdriehoek zijn op dit moment ruim 160 huishoudens lid.

Méér leden = méér draagvlak in de buurt!

Lid worden? Bel de secretaris Ine Reinders: 4657590, mail of kijk op www.schellerdriehoek.nl